

Waar komt die jeuk toch vandaan?

Soms denk ik wel eens, die Britten zijn veel, heel veel slimmer dan wij! Die Brexit was een slimme zet, en wij hebben het niet door. Als ik dan weer het nieuws hoor en de krant lees over nieuwe regels uit Brussel en welke ellende die veroorzaken, dan droom ik van een Nexit. Brussel, als ik dat woord alleen al hoor, krijg ik spontaan uitslag.

Moesten we alle kromme komkommers al weggooien omdat Brussel alleen maar rechte wilde, mogen we onze wc's niet meer met voldoende water schoonspelen, mag je geen zelf gekweekte plantjes/zaadjes meer aan een ander geven en nu hebben ze de AVG bedacht, de wet op de privacy. Dit kan alleen maar uit de koker komen van een stel sukkel, die geen enkele voeling hebben met het echte leven. Nu beginnen de gevolgen van deze onzinnige wet naar voren te komen en worden vele organisaties en belangen ontwricht. Je kunt inderdaad van politici niet verwachten dat ze vooruit denken, dat ze nadenken over wat de gevolgen van een wet kunnen zijn, maar moeten wij burgers alles maar pikken?

Iedereen is in paniek, want als je de regels van deze nieuwe privacywet overtreedt, kun je hele fikse boetes krijgen. Dat begint met de voetbalclub of de bridgeclub. Die clubs moeten zich in alle bochten wringen om toestemming van de leden, of hun ouders, te krijgen om wedstrijdverslagen, met namen erin, of uitslagen van een bridgeavond aan de leden te mailen. Een elftalfoto in het clubblaadje, pas op, dat is een aantasting van de privacy. Als niet alle kinderen, of hun ouders, schriftelijk hebben ingestemd, kan de club een boete verwachten. Op dit soort foto's zouden selectief ook spelertjes nog weggepoetst kunnen worden. Iets wat die kinderen vast heel leuk vinden, vooral tegenover hun vriendjes!

Maar dit soort onzin is nog te overzien, maken het verenigingsleven hooguit een stuk onplezieriger en complexer. De gevolgen van deze wet gaan echter veel verder. Neem nu de mensen die door allerlei omstandigheden uit beeld zijn geraakt bij een pensioenfonds. Dat fonds mag niet naar hen op zoek om het mogelijk te maken het pensioen wat die mensen toekomt uit te kunnen betalen. De persoonsgegevens mogen immers niet gebruikt worden zonder toestemming van de betrokkenen! Geweldig zo'n wet, toch! Maar het kan nóg erger. Mensen blijven verstoken van hoognodige hulp, omdat hulpverleners geen toegang mogen hebben tot de hoogstnodigste gegevens. Maar, slachtoffers van seksuele uitbuiting, mensenhandel of kinderen die tot criminaliteit gedwongen worden, verdwijnen zo uit het zicht, omdat hulpverleners geen melding mogen maken van slachtoffers als die hun toestemming niet hebben gegeven.

En dan nog wat. Zonder de expliciete toestemming van de betreffende persoon mogen diens medische gegevens niet uitgewisseld worden tussen zorginstanties. Dat kan een zaak van leven of dood worden!

Het aantal voorbeelden van de ongewenste gevolgen van deze wet groeit met de dag. Dank u wel politici!

Intussen plaatsen mensen hun hele hebben en houwen op Facebook, Instagram, Twitter en welke andere privacy lekkende media dan ook. Allemaal vrijwillig, want daar kan toch niks mee gebeuren, de privacy hoeders uit Brussel waken over misbruik daarvan, toch!

De privacy waakhonden wrijven zich intussen vergenoegd in de handen, ze hebben extra werk, krijgen meer collega's en hun boterham is voor de komende jaren weer veilig gesteld. Met dank aan Brussel!

Maar nu moet ik eerst naar de huisarts, want die uitslag begint steeds erger te jeuken. En dan te bedenken wat die arts allemaal van mij weet, en dat ook nog heeft vastgelegd, terwijl ik daar nooit toestemming voor heb gegeven!

Lang leve Europa!