

Verdwenen

(tekst: Rob Oostveen – Muziek: Frank Klemann) **Zang:** [Marjan Jonkers](#)

De liefde sloeg
Als een bliksem bij hem in
Een inslag die zij hier met hem deelde
Dit kon helaas
Niet eeuwig blijven duren
Slechts tot een kind het voor hen verspeelde

Kan iets ooit teveel zijn
Kan haat erger dan pijn zijn
Als door haar schuld je kind is verdwenen, verdwenen!

Wat moet een man
Met een vrouw die het niet lukt
Als een moeder van haar kind te houden
En bleek te laat
Dat je haar met die gozer
Je kind nooit had toe moeten vertrouwen

Kan iets ooit teveel zijn
Kan haat erger dan pijn zijn
Als door haar schuld je kind is verdwenen, verdwenen!

Dan staat ook nog
Wat jou is overkomen
Op papier uitgebreid beschreven
Waarmee het jou
Na alles wat gebeurd is
Nog eens extra diep wordt ingewreven

Kan iets ooit teveel zijn
Kan haat erger dan pijn zijn
Als door haar schuld jouw kind is verdwenen, verdwenen!

Een gapend gat
Een krater zonder bodem
De wereld verdween onder je benen
Wat rest je nog
Hoe kan je verder leven
Als je kind compleet is verdwenen

Kan iets ooit teveel zijn
Kan haat erger dan pijn zijn
Wat kan er erger dan 'verdwenen' zijn?
Als jouw kind was verdwenen, . . . wat zou jij dan doen?