

Kleurenblind

Het is weer zover, het Sinterklaasfeest nadert en Zwarte Piet discrimineert weer.

Maar wie wordt er dan gediscrimineerd? De zwarte mensen voelen zich aangesproken.

Welke zwarte mensen? Zijn er dan zwarte mensen? Ik ken er geen. Ja, wel bruine mensen, ook donkerbruine, maar bruin is geen zwart.

Dus nogmaals, waar zijn die zwarte mensen?

Intussen mogen 'blanken' zich niet langer 'blank' noemen. Ze heten voortaan 'wit' te zijn. Maar ik zie geen 'witte' mensen. Misschien als je heel lang en heel goed zoekt dat er dan ergens een witte albino rondloopt, maar verder?

Dus waar zijn die 'witte' mensen?

Misschien moeten we die anders noemen, zoals een 'allochtoon' voortaan 'iemand met een migratieachtergrond' heet, zo kunnen we misschien blanken 'mensen zonder zonachtergrond' noemen en bruine mensen eventueel 'mensen mét een zonachtergrond'. Want het is toch de zon die de bruine kleur bepaalt.

Terug naar Zwarte Piet. Volgens mij is hij de enige op aarde die 'zwart' is, dus begrijp ik het probleem niet. Dan is er ook nog zoets als de structuur van een gezicht. Die is bij blanken toch heel anders dan bij (donker)bruine mensen! Wie kan zich dan gediscrimineerd voelen? Laat de eerste 'zwarte' mens ontstaan, zodat we het kunnen beoordelen.

Er wordt druk gepraat over 'gekleurde' Pieten, maar dat is het verleggen van een probleem, dat volgens mij sowieso al geen probleem zou moeten zijn.

Een 'Gele' Piet? Maar dan vallen de Chinezen over ons heen.

Een 'Rode' Piet dan? Maar de Indianen hebben toch al genoeg over zich heen gekregen.

Een 'Roetveeg' Piet als alternatief? Vergeet het maar, dan komen de schoorsteenvegers in opstand, want die willen niet geassocieerd worden met Pieten in van die lullige pakjes.

En wat met een 'Groene' Piet? Vergeet het maar, dan komen de Marsmannetjes op ons af, gevolgd door de milieu activisten die zich keren tegen al dat snoepgoed dat op straat gegooid wordt.

Een 'Blauwe' Piet misschien? Geen optie, dan loopt er niet alleen te veel blauw op straat, wat weer voor verwarring zorgt, maar ook over de daken. Bovendien, we willen mijnheer de agent wel te vriend houden.

Of een 'regenboog' Piet? Nee, want de intocht van Sinterklaas mag ook geen concurrent worden van de Gay Pride.

We komen er niet uit. Bij iedere kleur hebben we te maken met een groep die zich aangesproken kan voelen. Waren we maar kleurenblind!

Eigenlijk komt het erop neer dat we een kleur moeten kiezen voor onze Pieten, waarbij niemand zich aangesproken kán voelen omdat hij of zij die kleur niet heeft.

Wat zouden we van 'zwart' vinden?