

Ik ben 'Genderneutraal'

"Wat? Wat zeg je nou? Je bent een echte gender, genderneutraal? Wat is dat dan?"

"Dan ben ik niet meer gekoppeld aan een geslacht, dan ben ik neutraal."

"Maar wat heb je dan met je piemel gedaan?"

"Dat is een van de twee dingen waar ik heel zuinig op ben. Die heb ik bewaard."

"Wat is dan dat andere ding?"

"Dat is het doosje waar hij in moet. . . . !"

Na enige verbazing en een besmuikt lachje, gaat het verder.

"Hoe ziet genderneutrale seks er dan uit?"

"Hé, niet zo plastisch! Ik ben gewoon genderneutraal, die details doen er niet toe."

"Doen genderneutralen het dan soixante-neuf?"

"Ben jij overseks of zo? Waarom moet je weten wat ik doe als genderneutrale? Daar gaat het toch helemaal niet om."

"Ik weet het even niet meer. Wat. . . , waarmee . . . , hoe doe je dat dan bijvoorbeeld als je moet plassen? Welke wc neem je dan? Als je te lang twijfelt om te kiezen heb je een natte broek."

"Hou toch op, alle genders plassen voortaan zittend, dat is ook veel hygiënischer."

"Ik snap er niks van. Hoe ging dat dan, je hebt laatst een zoon gekregen, hoe geef je die dan aan?"

"Geen probleem. Ik ben naar de Burgerlijke Stand gegaan en heb gezegd: Ik heb een gender aan te geven en we noemen het 'Robin'. Klaar, dat was het."

"Verder hoefden ze niks te weten?"

"Jawel, ook nog of ik een alleenstaande gender of een gendercombi was. De rest maakt niet meer uit, meer hoeven ze niet van je te weten."

"Maar hoe moet dat dan als je kind ouder wordt, hoe weet dat dan wie mama en wie papa is?"

"Die begrippen zijn achterhaald. Ze roepen gewoon 'mapa' en wie er dan reageert is steeds een verrassing. Veel leuker toch!"

"Wat vinden jouw ouders ervan?"

"Die maakt het niet uit, die zijn erg blij met hun kleingender. Ze zijn blij dat ze nu 'ompa' zijn geworden. Ik vind het wel wat hebben, al die onnodige verschillen de wereld uit."

"Maar dan wordt het gender ook ouder en zoekt een partner, wat doet het dan?"

"Gewoon, dan zoekt het een andere gender die het leuk vindt, of het blijft een alleenstaande gender. Dat moet het zelf weten."

"Maar er zijn toch talloze zaken waarbij het verschil maakt welk type gender je bent."

"Dat lijkt maar zo, dat gaat steeds meer verdwijnen. Neem nou voetbal. Bekijk je het genderneutraal, dan zijn we nog steeds Europees kampioen. Dat is toch geweldig voor de voetballiefhebbers!"

"Nu je het daarover hebt, we hebben een nieuwe bondscoach, hij heet Ronald Koemens."

"Nou, zie je hoe makkelijk het gaat."

"Maar wat doe je dan met de laatste 'mannen' en 'vrouwen'?"

"Geen punt, die vallen voortaan onder het cultureel erfgoed!"