

## De Olympische gedachte

Het bekende, oorspronkelijke Olympische adagium was: 'meedoen is belangrijker dan winnen'!

Is het NOC\*NSF, en zij niet alleen, en zijn onze sporters dan die oorspronkelijke gedachte vergeten? Stel je voor, je werkt je als sporter jarenlang het schompes, haalt de limiet en mag naar de Spelen. Daar eindig je ver naast het podium, heb je toch mooi meegedaan, maar dan hoor je, met nog steeds het snot voor je ogen: 'Waar ging het fout, waarom heb je gefaald?' Zo wordt het er nog eens extra ingewreven. De Olympische gedachte verdampt met het zweet van de verliezer. En zelfs als een Sven meedoen belangrijker vindt dan winnen, krijgt hij nog alle aandacht

Dus NOC, terugkeren naar de oorspronkelijke Olympische gedachte, heeft ook zo zijn charmes. En toen herinnerde ik mij dat ik ooit eens gehoord had van nóg een Olympische gedachte: sport en politiek zijn gescheiden! Ik heb geprobeerd mij daar een beeld bij te vormen, maar nu weet ik het bijna zeker: sport IS politiek! Als de regering van een land zijn sporters vol stopt met verboden 'pilletjes', dan lijkt politiek prestige belangrijker dan alleen maar meedoen. Omdat deze regel in de praktijk de dopingtest dus niet doorstond, werd alweer een nieuw adagium geïntroduceerd: 'sport verbreedert'. Maar ook dat werd weer politiek. Want kijk, als twee landen vechten om, ja om wat eigenlijk, en ineens samen een team naar de Spelen sturen, waardoor dan weer wel een aantal sporters alsnog niet mee mag doen, dan heeft de hele wereld het erover. Dan beginnen rondborstige politici zelfs te springen, alsof ineens 'bewegen belangrijker is dan winnen'.

Sport en politiek, het zal nooit los van elkaar gezien kunnen worden. Als het met de economie of het leiderschap in een land niet lukt, dan is er altijd nog de sport, al zijn er 'pilletjes' voor nodig. Blijkbaar fungeert sport als de ultieme 'Haarlemmer olie' en de Spelen als podium om de veel te grote ego's van (vooral mannelijke) politici te strelen. Zou dit haantjesgedrag meer of minder worden als er meer kippetjes in de ren zouden worden losgelaten?

Waar er bij sporters op toegezien wordt dat ze geen stimulerende middelen gebruiken, stel ik voor dat politici ertoe gedwongen worden kalmérende middelen in te nemen!